



Maandag 21 februari 2022

De eerste stormachtige dag van de Gabberweek zit er op! Terwijl de takken in het rond vlogen gingen de chauffeurs vol goede moed op pad om de kinderen naar allerlei leuke en heel verschillende activiteiten te brengen en halen. Van Waarland tot Medemblik en van Bovenkarspel tot zelfs helemaal naar Amsterdam!



Boerderij Nieuwboer in Aartswoud

Een groepje kinderen heeft hard gewerkt bij Boerderij Nieuwboer in Aartswoud. Ze hebben leuke dingen met de dieren gedaan, zo mochten ze de kalfjes eten en drinken geven. De kalfjes hadden nog geen naam dus verzonnen de kinderen maar zelf: Hoorntje, Marijn, Snoeperd, Staartje, Vlekje. Ook moest er hooi in de hokken worden gedaan, eieren opgeraapt en mochten een paar meiden een kip vasthouden! Nadat ze klaar waren met de klusjes gingen ze pannenkoeken eten en warme chocolademelk drinken. Natuurlijk van eigen melk!

Daarna hadden ze nog tijd om met de boer verstopperkje te doen in de schuur. En de hond Dries was heel erg speels. Iedereen kreeg een bekertje vers gemaakte yoghurt mee van de boerin om thuis te laten proeven!

DJ Workshop bij Pardoes

Vanochtend waren 10 muzikale jongens en meiden bezig met een dj workhop bij Pardoes in Hoogwoud. Ze kregen les van twee echte dj's die ze de kneepjes van het vak hebben uitgelegd. Liedjes in elkaar over laten lopen, een track mooi opbouwen en dat alles natuurlijk oefenen op een professioneel mengpaneel met een koptelefoon op je hoofd. Heel professioneel! Dit worden straks natuurlijk de opvolgers van Hardwell en Martin Garrix!



Fleurig Canvas

Wasco smelten met een haarföhn, dat zou je zelf niet zomaar bedenken! Maar het resultaat is echt heel leuk. De kinderen kozen eerst een ontwerp uit zoals een ballerina of twee kinderen met paraplu, wat natuurlijk heel toepasselijk was vandaag met dit herfstige weer. De gesmolten wasco liep dan in stralen daar

overheen en tadaaa: een prachtig fleurig schilderij voor aan de muur!



Servies beschilderen

Bij Nickies in Spanbroek mochten enthousiaste meiden een porseleinen bord beschilderen. Er waren bordjes met Minnie Mouse en Donald Duck maar ook eenhoorns en een cupcake. Of ze uiteindelijk ook van het bord gaan eten weten ze niet, want hij kan jammer genoeg niet in de vaatwasser! Wie nog tijd over had kon een waxinelichtjes houder mooi beschilderen en versieren met kraaltjes.



Pizzeria Adam

Elk jaar weer een populaire activiteit: pizza maken bij Pizzeria Adam in Spanbroek! Iedereen kreeg van Adam een bol deeg voor de bodem. Platrollen met de deegroller en volgooien met alles wat je lekker vindt: ham, kaas, salami, heerlijk! Daarna met een grote schep in de oven en de heerlijkste geuren komen je al snel tegemoet. Het allerleukste is natuurlijk het opeten

van de pizza. Je moet tenslotte toch zeker weten of je het goed hebt gedaan?

Jumpen, springen, lasergamen

Of je er nou al eerder bent geweest of voor het eerst komt, bij Samcity in Hoorn valt altijd weer genoeg te beleven. Vandaag werden door onze gabbers ook de gekste capriolen uitgehaald. Met BMX crossfietsjes en skateborden, maar ook springend op trampolines. En reken maar dat de adreline door je lijf giert als je elkaar mag achtervolgen een aanvallen met een lasergun!

Funfestijn

Ook in Medemblik werd flink gesprongen en geklauwd, om precies te zijn bij het Funfestijn. Van al dat kruipen en sluipen, klimmen en bouwen krijg je natuurlijk wel dorst, maar gelukkig is er altijd limonade tussendoor!



Schaatsen

Op natuurijs is het dit jaar helaas (nog) niet gelukt, maar schaatsliefhebbers konden vandaag gelukkig toch de ijzers onderbinden. Op schaatsbaan de Westfries in Hoorn zijn vele rondjes gereden. Natuurlijk waren er ook wat valpartijen maar dat hoort er nou eenmaal bij!



Wie dat allemaal maar koud vond kon ook kiezen voor iets hogere temperaturen. Zwemmen bij De Waterhoorn is altijd leuk! Van de glijbanen of rennen over de matten in het water. En een voordeel van die harde wind: de natte haren waaiden buiten zo weer droog.



Bowlen

Spare of strike of helaas in de goot? Alles kwam vandaag voorbij bij de 40 kinderen die met prachtige bowlingschoenen aan gingen bowlen in Medemblik. De een fanatieker dan de ander maar lol hebben ze allemaal gehad!

Sterrenwacht Orion

Natuurlijk zien we allemaal weleens wat sterren 's avonds als we in de lucht kijken. Maar welke sterren dat dan zijn en hoe ze heten? En hoe werkt bijvoorbeeld een telescoop? Daarover werd vandaag uitgebreid verteld tijdens een rondleiding bij Sterrenwacht Orion in Bovenkarspel. Heel interessant en de kinderen die erbij waren kijken vanaf nu heel anders naar de sterrenlucht!

Tot morgen!